

Πολιτικό περιβάλλον λειτουργίας του νέου Δήμου

Η ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ



Τα θεμελιώδη ζητήματα λειτουργίας του Δήμου μας, όπως και όλων των άλλων περιοχών της χώρας, ήταν και θα παραμένουν στη στραγγαλιστική δικαιοδοσία της κεντρικής διοίκησης. Η παρέμβαση του πρωθυπουργού κ. Γ. Παπανδρέου με τη διακαναλική συνέντευξη της 25ης Οκτωβρίου 2010 αποτελεί μια ιδιότυπη αγωνιώδη προσπάθεια ώστε να παραμείνουν και πάλι οι τοπικές κοινότητες δέσμιες των τυφλών συμφερόντων που διαφεντεύουν τη χώρα. Η μετωπική επίθεση του αθηνοκεντρικού κράτους και του όψιμου κεφαλαιοκρατικού και μικροσυμφεροντολογικού κέντρου/Κέντρου κατά της πόλης-κοινότητας πραγματοποιείται ακριβώς τη στιγμή που αυτή αγωνίζεται για ανασυγκρότηση των δυνάμεών της (με την ευκαιρία των «καλλικράτειων» εκλογών, διάβαζε: εξαιτίας της καλλικράτειας επίθεσης) αναζητώντας λύσεις στα συσσωρευμένα προβλήματα λειτουργίας της ελληνικής πόλης και της ελληνικής περιφέρειας.

Οι πολιτικές ανάπτυξης, για παράδειγμα, είναι σαν να πρέπει να παραμείνουν στη λογική 1) ενθάρρυνσης και διόγκωσης μιας μικρομεσαίας συντηρητικής τάξης και 2) μεταφοράς πλούτου από αυτά τα μικρομεσαία στρώματα εργαζομένων και μικροϊδιοκτητών στους «επιτυχημένους» επιδοτούμενους της φοροδιαφυγής και το εθνικό και διεθνές μεγάλο κεφάλαιο. Οι διαδικασίες αυτές έχουν επιταχυνθεί τις δύο τελευταίες δεκαετίες με την εκμετάλλευση του μεταναστευτικού εργατικού δυναμικού το οποίο επιπλέον δεν μετέχει στην πολιτική ζωή ώστε να εκφραστεί υπέρ των κοινωνικών και

πολιτικών δυνάμεων της εργασίας και των δικαιωμάτων στην πόλη και το χώρο.

Είναι φανερό η απουσία κοινωνικής ευαισθησίας, με αποτελέσματα τη συντηρητικοποίηση της κοινωνίας, την ανεργία, την υποαπασχόληση, την φτώχεια και τη νέα φτώχεια, τον αφανισμό της παραγωγικής βάσης και την ερήμωση της υπαίθρου. Με απροσδόκητο πρωταγωνιστή στη συντηρητικοποίηση της κοινωνίας 1) το ΠΑΣΟΚ, λόγω της πολυετούς παραμονής του στην εξουσία ως λαϊκής δύναμης και 2) το δικομματισμό που στραγγαλίζει την κοινωνική πολιτική έκφραση (αφού η φυσιολογική πληθυσμιακή δύναμη του 30-35% των μεγάλων κομμάτων πρέπει να μετασχηματιστεί στο εκλογικό αποτέλεσμα του 42-45% και να φτάσει με τους καλπονοθευτικούς μηχανισμούς στο 50-55% των βουλευτικών εδρών και το 100% των υπουργικών θώκων) το πολιτικό εργαλείο της παρούσας κυβέρνησης είναι και παραμένει ένα: η γενικευμένη κοινωνική διαφθορά.

Οι μηχανισμοί πολιτικής και κοινωνικής εξαπάτησης που συστηματικά καλλιεργεί το ΠΑΣΟΚ έχουν σήμερα προφανείς και άμεσες επιπτώσεις στα ζητήματα της ανάπτυξης και της αναπτυξιακής διαχείρισης του χώρου, όπως μάλιστα αυτή καθοδηγείται από το Υπουργείο Μεταφορών (ξεπούλημα στους μεγιστάνες της πετρελαϊκής ενέργειας και της αυτοκίνησης) και το Υπουργείο Περιβάλλοντος (μεταπρατική ιδιωτικοποίηση της ενέργειας αντί για μεθοδευμένη κοινωνικοποίηση).

Το τρέχον παράδειγμα της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστοιχιών στις πολυκατοικίες είναι μια κραυγαλέα και καταδικαστέα περίπτωση με την οποία η κυβερνητική προπαγάνδα υπόσχεται επιστροφές χρημάτων στους ιδιώτες αντί να καθοδηγεί σε συλλογικές κοινωνικές αναπτυξιακές χρήσεις. Το χειρότερο είναι πως ένα νέο κύμα εξαθλίωσης της μορφής της πόλης είναι επί θύραις για να ακολουθήσει εκείνο που ήδη γνωρίσαμε με την ασχήμια των ηλιακών συσσωρευτών. Με την εξαθλίωση και εξαχρείωση του δημόσιου χώρου που υπόσχεται η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ο πρεβεζάνος εκλογέας θα ελπίζει πως όσα χάνει από το μνημόνιο θα τα κερδίσει από τα φωτοβολταϊκά (ή στη χειρότερη περίπτωση από τον υπεσχημένο διορισμό της αδιόριστης κόρης και την ταχτοποίηση του «ρυμοτομούμενου»).

Σε όρους «δημόσιου χώρου» γενικευμένη διαφθορά είναι και η παραχώρηση κοινόχρηστων εδαφών της πόλης σε επιθετικά και κατακτητικά άτομα, ομάδες και συμφέροντα.

<http://dimosioshoros.wordpress.com/>