

Μεταποίηση (βιοτεχνία - βιομηχανία)

ΝΑ ΜΗΝ ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΘΕΑΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΣΗΣ



Σχετικά με το «δευτερογενή τομέα παραγωγής» ισχύουν οι γενικές παρατηρήσεις και θέσεις μας που αναφέρθηκαν για την ενθάρρυνση της πρωτογενούς παραγωγής.

Πρόκειται για τομέα που βρίσκεται σε υπανάπτυξη, με πιο χαρακτηριστικό δείγμα την κατάσταση που επικρατεί στη ΒΙ.ΠΕ. (βιομηχανική περιοχή) Πρέβεζας, τόσο ως προς τις υποδομές της που παρουσιάζουν εικόνα εγκατάλειψης, όσο και ως προς τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις, αφού πολλές από αυτές υπολειπόμενες και άλλες σταμάτησαν την λειτουργία τους. Οι περισσότερες από αυτές τις επιχειρήσεις έχουν λάβει επιδοτήσεις που όμως δεν απέδωσαν.

Γενική θέση μας είναι ότι η ανάπτυξη και στον κλάδο αυτό πρέπει να είναι εναρμονισμένη 1) με τους άλλους τομείς παραγωγής (ως προϋπόθεση) και 2) υπηρεσιών (ως αποτέλεσμα απασχόλησης), έτσι ώστε να αλληλοσυμπληρώνονται με «κάθετη διασύνδεση» ενώ σε κάθε περίπτωση δεν θα παραβλέπεται ο οφειλόμενος σεβασμός στο περιβάλλον.

Θέσεις μας για τη μεταποίηση είναι:

- Στήριξη της λειτουργίας και δημιουργία παραγωγικών μονάδων, κυρίως μικρού μεγέθους, που θα αξιοποιούν τους ντόπιους πλουτοπαραγωγικούς πόρους ή και μονάδες που συμβάλλουν στην καθετοποίηση της παραγωγής

- Στήριξη των παραδοσιακών βιοτεχνικών μονάδων που παράγουν κυρίως για την ντόπια αγορά (έπιπλα, οικοδομικά υλικά, λαϊκή τέχνη κ.λπ.).
- Γενικότερη ενθάρρυνση των μονάδων «προστιθέμενης αξίας» που προκύπτει με συναρμολόγηση, συμπλήρωση ημιέτοιμου, επιτόπια εγκατάσταση.
- [Σύζευξη φωτοβολταϊκής ηλεκτροπαραγωγής](#) με οποιαδήποτε μορφή βιομηχανικής μεταποίησης, αντί για πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας στη ΔΕΗ.

Σε κάθε περίπτωση και ειδικότερα για τον πρώτο κλάδο παραγωγής, πρέπει να προκριθούν και να ενισχυθούν συλλογικές μορφές παραγωγής (συνεταιρισμοί, ομάδες παραγωγών).

Ο Δήμος δεν μπορεί να παραμένει απλώς θεατής της πλήρους αποβιομηχάνισης της περιοχής και της παραγωγικής απραξίας. Ο μοναδικός συνεταιρισμός (Ε.Α.Σ. Πρέβεζας), που είχε και παραγωγικές δραστηριότητες, αντιμετωπίζει πρόβλημα επιβίωσης και φυσικά έχει σχεδόν σταματήσει κάθε παραγωγική δραστηριότητα. Οι πρωτοβάθμιοι συνεταιρισμοί, που υπάρχουν σε κάθε χωριό του νέου Δήμου, είναι απλά σφραγίδες. Την κερδοφόρο κρατικοσυνεταιριστική βιομηχανία γάλακτος ΔΩΔΩΝΗ, που απορροφά σχεδόν το σύνολο της γαλακτοπαραγωγής και των δικών μας κτηνοτρόφων, με μεθοδευμένες προσπάθειες η Κυβέρνηση προσπαθεί να την μεταφέρει στα χέρια ιδιωτών.

Γενικότερα, ο Δήμος πρέπει να συνδιαμορφώσει με τους υπόλοιπους φορείς ένα πλαίσιο ανάπτυξης της περιοχής, να θεσμοθετήσει ένα όργανο παροχής πληροφοριών και στήριξης παραγωγικών πρωτοβουλιών, ειδικότερα σε νέους και νέες, αλλά και σε συλλογικές μορφές παραγωγής.

<http://dimosioshoros.wordpress.com/>